



ΚΑΣΤΕΛΛΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΔΩΡΙΔΟΣ
ΤΑ ΚΑΣΤΕΛΛΙΑ ΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΔΩΡΙΚΗΣ
ΤΕΤΡΑΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΔΩΡΙΕΩΝ:
Κυπινίου - Ερινεού - Βοΐου και Πίνδου π Ακύφαντος

Καστελλιά Νέα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΤΑ ΚΑΣΤΕΛΛΙΑ»

ΓΡΑΦΕΙΑ: ΣΙΝΑ & ΔΑΦΝΟΜΗΛΗ 1Α • 106 80 ΑΘΗΝΑ • ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 3644715 - FAX: 210 3629750
 ΑΡΙΘ. ΦΥΛΛΟΥ 39 (220) • ΠΕΡΙΟΔΟΣ Δ' • ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007 • ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ ΕΥΡΩ 0.20

ΜΙΑ ΑΞΙΕΠΑΙΝΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΒΙΑΣ

Ο Δήμαρχος κ. Αθαν. Μανανάς πήρε την πρωτοβουλία και κάλεσε τους Συλλόγους των χωριών του Δήμου. Η συνάντηση έγινε στο Πολιτιστικό Κέντρο Γραβιάς σε μια άνετη και λειτουργική αίθουσα. Ο Δήμαρχος καλοσώρισε τα μέλη των Δ.Σ. των Συλλόγων και γνωστοποίησε ότι η συνάντηση αφορά κυρίως θέματα Πολιτιστικού περιεχομένου, εν όψει μάλιστα των καλοκαιρινών εκδηλώσεων των Συλλόγων.

Η συζήτηση ήταν ενημερωτική, φιλική και δεν κρατήθηκαν πρακτικά. Θα εκθέσουμε μερικά σημεία, αυτά που κυρίως αφορούν το χωριό μας. Σημειώνουμε ότι από το χωριό μας έδωσαν το παρόν και οι τρεις Σύλλογοι. Ο Σύλλογος Γυναικών με την πρόεδρο κ. Ελένη Λευκαδίτη και την κ. Ντίνα Μανδάλου, ο Πολιτιστικός με τον Πρόεδρο Ιωάννη Καρακώστα και τον Πλαν. Μακρή και ο Προοδευτικός Σύλλογος «Τα Καστέλλια» με τον Πρόεδρο Αθαν. Γραμματικό και την κ. Ευαγγελία Κυριαζή.

Ο Δήμαρχος ενημέρωσε

τους παρευρισκόμενους, ότι το οικονομικό βοήθημα των 500 ευρώ που εδίδετο στους Συλλόγους, το 2007 δεν θα δοθεί, διότι λόγω ειδικών συνθηκών εδόθη στον Αθλητικό Σύλλογο Γραβιάς. Ομως πέραν αυτού ο Δήμαρχος βοηθάει ποικιλοτρόπως στα πλαίσια των δυνατοτήτων του, όπως ενοίκιο για τα καθίσματα στις εκδηλώσεις, έξοδα μετακινήσεως του Χορευτικού του Πολιτιστικού κ.τ.λ. Μάλιστα στις σκέψεις του Δημάρχου υπάρχει και ο Δήμος να διοργανώνει Πολιτιστική Εβδομάδα, μια βραδιά σε κάθε χωριό.

Ακολούθησε συζήτηση κυρίως για το οικονομικό βοήθημα στους Συλλόγους.

Στις προτάσεις από τους Συλλόγους ο Πρόεδρος μας περιορίστηκε σε θέματα πολιτιστικού περιεχομένου, όπως η συντήρηση και ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου της Ερινεού, μιάς των πόλεων της τετράπολης των Δωριέων, δίπλα στο νεκροταφείο. Το είχαμε ζητήσει και πιο παλιά. Δυστυχώς η ανταπόκριση του Δημάρχου να ανα-

λάβει το κόστος ήταν αρνητική, γι' αυτό και ο Σύλλογος μας επανήλθε στο θέμα, υποβάλλοντας νέα αίτηση στο Τοπικό Συμβούλιο με κοινοποίηση στον Δήμο και στους Δημοτικούς Συμβούλους του χωριού μας.

Είναι η πρώτη φορά που γίνεται μια προσπάθεια για τα αρχαία μας και δεν πρέπει να πάει χαμένη.

Στην παραίνεση του Δημάρχου να ασχοληθούν οι Σύλλογοι και με κάτι πιο ουσιαστικό, όπως η συγγραφή κάποιου βιβλίου ιστορικού - λαογραφικού περιεχομένου, και ο Δήμος να αναλάβει την έκδοση, ο Πρόεδρός μας δήλωσε ότι ο Σύλλογος μας έχει τρία βιβλία έτοιμα προς έκδοση αναλόγου περιεχομένου και αμέσως υπέβαλε αίτηση στον Δήμο καθ' υπόδειξη του Δημάρχου.

Ο Δήμαρχος παίρνει την πρωτοβουλία για την δημιουργία Δημοτικής Βιβλιοθήκης και παρότρυνε τους Συλλόγους να συγκεντρώσουν βιβλία από τα μέλη τους. Ο Πρόεδρός μας δήλωσε ότι στα Καστέλλια υπάρχει ήδη μια συλλογή μεγάλη βιβλίων. Υπάρχει η αίθουσα του Κοινωνικού Γραφείου κατάλληλη για βιβλιοθήκη. Υπάρχουν οι Καστελλιώτες της διασποράς που είμαστε σίγουροι ότι θα προσφέρουν χιλιάδες τόμους βιβλίων και ζητήθηκε η βιβλιοθήκη να γίνει στα Καστέλλια και δεν προτιμέθεται να διώσουμε τα βιβλία απ' το χωριό μας.

Στις πιέσεις του Προέδρου του Πολιτιστικού Συλλόγου του χωριού μας για οικονομική ενίσχυση σχετικά με δαπάνες του Συλλόγου για την συντήρηση του χορευτικού

(Συνέχεια στη σελίδα 4)

ΗΡΩΕ ΤΟ ΝΕΡΟ

Και τι δεν έγινε. Πόσοι καυγάδες, πόσες προστριβές από όρους σε όρους. Ακόμη απειπήθηκε και σύρραξη μεταξύ χωριών. Η δυσπειτουργία που κυριαρχούσε ίδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες ανομολόγητη και αταίριαστη για ένα χωριό σαν τα Καστέλλια. Έφτασε να έρχονται επισκέπτες και να μην έχουν νερό να πλυθούν.

Όλα αυτά τα θηλιβερά, ας τα ξεχάσουμε. Πριν από λίγες περιόδους περαιώθηκαν οι εργασίες μεταφοράς του περισσεύματος του νερού από το «Κεφαλόβρυσο» της Καλοσκοπίας και Δόξα σοι ο Θεός, το χωριό

μας δε πέει πια το «νερό» «νεράκι». Νερό πια πόσιμο υπάρχει άφθονο σε όλα τα σπίτια και για όλες τις χρήσεις.

Οφείλονται ευχαριστίες από όλους τους Καστελλιώτες του χωριού και της διασποράς, σε όσους και με όποιους τρόπους και μέσα μερίμνησαν για την μεταφορά του νερού στο χωριό μας, για την κάπλυψη των υδρευτικών αναγκών του, όποιοι και αν είναι οι συμπράξαντες, απ' όπου κι αν προέρχονται μικροί ή μεγάλοι, επώνυμοι ή ανώνυμοι, εξέχοντες ή άσημοι. Το χωριό μας θα τους ευγνωμονεί για πάντα.

29 Αυγούστου στον Αη Γιάννη στο Παλιοκαστέλλι

Ολοι φτάσαμε με τα αυτοκίνητα. Κανένας πεζός, όπως συνέβαινε παλιά. Η ζέστη άρχισε μόλις ο ήλιος ανέβηκε λίγο. Οι προσκυνητές πολλοί, δεν τους χώραγε όλους η εκκλησία και παρακολούθησαν την Θεία Λειτουργία απ' έξω, όπου υπήρχε ίσκιος. Εγινε περιφορά της εικόνας και αρτοκλασία.

Μια ευχάριστη έκπληξη μας περίμενε. Ο ιερέας του χωριού μας συνλειτούργησε με άλλον έναν ακόμη ιερέα. Πρόκειται για τον Πατέρα Ιωάννη Ράμα, ο οποίος ήταν ιερέας στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου Νέας

Υόρκης που κατέρρευσε με τους δύδυμους πύργους στις 11 Σεπτεμβρίου.

Με το πέρας της Θείας Λειτουργίας όλοι σχεδόν μετέβησαν στο Χάνι του Ζαγγανά, όλλοι για καφεδάκι και όλλοι για φαγητό. Τα νηστίσιμα της Θείας Γιαννίτσας ήταν νοστιμότατα.

Σημειώνουμε ότι στις 7-8-2007 ο παπα-Κώστας, ετέλεσε νυκτερινή Θεία Λειτουργία στον Αγίο Νικόλαο του χωριού μας. Μας τίμησε με την παρουσία του ο Αρχιμανδρίτης και ιεροκήρυκας Μητροπόλεως Αμφίστης Νεκτάριος Καλύβας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Παρακαλούνται όσοι νέοι Καστελλιώτες πέτυχαν στα ΑΕΙ και ΤΕΙ να μας αποστείλουν μια απλή φωτοτοπία βεβαίωσης της επιτυχίας των και μια μικρή φωτογραφία.

Ο σύπλογός μας όπως κάθε χρόνο επαινεί τους επιτυχόντες που συνεχίζουν την παράδοση επιτυχίας των Καστελλιώτων.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Προοδευτικός Σύλλογος «Τα Καστέλλια» σας προσκαλεί στην παρουσίαση του πεζογραφικού έργου του Καστελλιώτη διηγηματογράφου κ. Γιώργη Χαλατσά, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 7 Νοεμβρίου 2007 και ώρα 19.00 στην αίθουσα ΔΕΛΦΟΙ του Πνευματικού Κέντρου Ρουμελιώτων (Σίνα & Δαφνομήλη 1Α στην Αθήνα).

Ομιλητές: Ο Καθηγητής κ. Νίκος Μοσχολίδης
 Ο Δοκιμιογράφος και κριτικός κ. Δημήτρης Καραμβάλης
 Ο Ποιητής και κριτικός κ. Δημήτρης Χαλατσάς

Θα απαγγελεί: Η κα Άννα Συνοδινού

Παρακαλούμε όλους τους Καστελλιώτες και τους φίλους των Καστελλιών να μας τιμήσουν με την παρουσία τους.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Αθανάσιος Γραμματικός
 Ο Γενικός Γραμματέας Παναγιώτης Παπανικολάου

ΤΟ ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ ΜΑΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

στα σπίτια μας σαν μνημειακά πορτραίτα, που απεικονίζουν φίλους, αγαπημένα πρόσωπα που έφυγαν ή μεγάλες στιγμές της ζωής, όπως ο γάμος, ο αρρεβώνας. Δεν παύει όμως αυτές τις έντυπες αναμνήσεις να τις αποθηκεύει κανείς με υπερβολή και τελικά έχω απ'

την πρώτη ανατύπωση να μένουν οριστικά στα αζύπια. Εδώ ο λόγος γίνεται για τις φωτογραφίες που παίρνονται με τις φωτογραφικές μηχανές ασταμάτητα και σε κάθε στιγμή, εκτυπώνονται, συγκρούνται για λίγο και στο τέλος θάβονται μέσα σε φακέλους, σε κουτιά ή σε

άλμπουμ. Άλλα, να πεις, διανοίθηκε ποτέ κανένας αν επούτα τα κατά διασπήματα στιγμότυπα, δεν υπήρχαν; Σήγουρα αυτό θα σήμαινε τελειωτικό σθίσιμο των παραλόθνων.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

- Η Δήμητρα Θεμ. Σκουρτιά και ο Χρήστος Δεφερέρης απόχτησαν την πρώτη κόρη τους στις 3 Σεπτεμβρίου 2007.

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

- Η Χρύσα και ο Ιωάννης Προβιάς βάφτισαν τον γιό τους και τον ονόμασαν Κωνσταντίνο στην Ευαγγελίστρια του χωριού μας, στις 18 Αυγούστου 2007.

- Ο Σταύρος Λάτζος και η Ευαγγελία Κορομπίλη βάφτισαν την κόρη τους και την ονόμασαν Κωνσταντία.

ΓΑΜΟΙ

- Ο Ιωάννης Αθαν. Παππάς και η Δήμητρα Μαργώνη παντρεύτηκαν στην Βίνιανη στις 25 Αυγούστου 2007. Ακολούθησε δείπνο και γλέντι με πολλούς συγγενείς και φίλους στο κέντρο «Σεγδίτσα», στο 180 χιλ. Γραβιάς - Αργιούσας.

- Η Στάντια Πολίτη, Βιολόγος, κόρη της Μαίρης Ανδριτσοπούλου, ήλθε σε γάμο στις 14 Ιουλίου 2007 με τον Κωνσταντίνο Πάντο, Ιατρό - Επίκουρο Καθηγητή της Ιατρικής Σχολής Αθηνών.

ΘΑΝΑΤΟΙ

- Απεβίωσε και κηδεύτηκε στα Καστέλλια η Χρυσούλα σύζυγος Ηλία Σκωλίκη στις 17-7-07 ετών 72.

- Απεβίωσε και κηδεύτηκε στη Γραβιά ο Ιωάννης Δ. Λιάκος.

- Απεβίωσε η Γεωργία Π. Χουλιάρα στις 27-6-07 ετών 90.

- Απεβίωσε η Χρυσούλα Π. Μυρμήρη στις 9-8-07 ετών 82.

- Απεβίωσε ο Αλεξ. Π. Σί-

μος στις 21/8 και κηδεύτηκε στις 22-8-07 στον Άγιο Αθανάσιο Χλωμού ετών 96.

- Απεβίωσε η Μαρία χήρα Χρήστου Πετσίνη το γένος Κωνστ. Δ. Χαλατά στις 3-9-07 και κηδεύτηκε στο Νεκροταφείο Βύρωνα στις 4-9-07 ετών 86.

- Απεβίωσε στις 27-9-07 ο Ιωάννης Τσακαγιάννης ετών 98 σύζυγος της Παναγιώτας Π. Παπανικολάου στην Αθήνα και κηδεύτηκε στα Καστέλλια στις 30-9-07.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

- Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο Ευαγγελιστρίας Καστέλλιων ευχαριστεί θερμότατα τον Ευθύμιο Αλεξανδρή, ο οποίος με τις ενέργειες του φρόντισε να χορηγήθει το ποσόν των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00 ευρώ) από τον Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. για τις ανάγκες της Εκκλησίας.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Ο Ιωάννης Ν. Παπανικολάου είσι μνήμη Ιωάννου Τσακαγιάννη προσέφερε δια

τους σκοπούς του Συλλόγου μας 50 ευρώ.

ΠΡΩΤΙΑ ΓΙΑ ΜΠΡΑΒΟ

Προετοιμασμένος πολύ καλά έλαβε μέρος στις Πανελλαδικές εξετάσεις ο Κοντολάτης Ευστάθιος του Γεωργίου εγγονός του Ευστάθιου Κοντολάτη συγκέντρωσε 19.602 μονάδες, γενικός βαθμός 19,60 και εισήχθη πρώτος στην Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών του Μετσοβείου Πολυτεχνείου. Θερμά συγχαρητήρια στον Στάθη και στους γονείς του. Είμαστε όλοι υπερήφανοι για εναν ακόμη Καστελλιώτη.

ΝΕΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ

- Η Δέσποινα Νικολάου Αναγνωστοπούλου, κόρη της Αλεξάνδρας Ζαχαρία Τσακρή - Αναγνωστοπούλου, επεράτωσε με άριστα τις σπουδές της στη Φαρμακευτική Σχολή του Πανεπιστημίου της Φερέρα της Ιταλίας, απ' όπου έλαβε το πτυχίο της Φαρμακευτικής τον Ιούνιο του 2007. Παράλληλα στο ίδιο Πανεπιστήμιο εκπόνησε

επιτυχώς την διπλωματική της εργασία με θέμα: «Η χρήση των ιχνοστοιχείων στη φαρμακευτική».

Της ευχόμεθα ολόψυχα συγχαρητήρια και λαμπρή σταθεροποίηση.

Οικογένεια Βασίλη Παΐζη και Μαρίας Ζαχαρία Τσακρή Παΐζη και Δέσποινα Ζαχαρία Τσακρή.

- Η Δήμητρα Ηλ. Τσακρή ανεκπρύχθη Διδάκτωρ στην Ιατρική του Παν/μίου Αθηνών στην Ιατροδικαστή.

- Ο Γιάννης Νικολάου Μακρής επεράτωσε με επιτυχία τις σπουδές του στο Τ.Ε.Ι. Φυσικοθεραπείας Αθηνών και έγινε δεκτός για μεταπτυχιακές σπουδές στον τομέα Rehabilitation Science στο Πανεπιστήμιο Mc Gill στο Μόντρεαλ του Καναδά.

Στους πρώτους δύσκολους μήνες της εγκατάστασης και προσαρμογής στην άλλη άκρη του κόσμου θα έχει την ανεκτίμητη αρωγή του πατέρα του και Ειδικού Γραμματέα του συλλόγου μας κ. Νικολάου Μακρή.

Καστελλιώτικα

Τρύγος

Με τα πανέρια με ποδιές με τρυγολόγους με γιδιές, (θυμάμαι και τα νοσταλγιώ) τέτοια εποχή τέτοιον καιρό, εμπιάνωμε στον τρύγο θυμάμαι λίγο - λίγο.

Επλένονταν τραπεζονιές μοοκοβολούσαν οι γιδιές για μούστο απ' τ' αμπέλια, με κάλαν στ' αυλάκια (νοικοκυριά μεράκια) φουσκώναν τα βαρέλια, φουρτούνες και μπελάδες έγνοια σε κάθε μέρος (πόλεμος - τρύγος - θέρος) εφούσκωναν κι οι κάδες.

Σαν τα μερμήγκια, χωριανοί, γραμμή - γραμμή ολοίστια χωρίς ψωμί χωρίς φαΐ στις «ράχες» στα «γραβίσια» στα «βύσσαλα» αρχινώντας τρυγώντας, τραγουδώντας νέοι παιδιά κοπέλλες, κόβαμε κρεματζέλες (σταφύλια διαλεχτότερα πούρηταν για παρεκότερα) κοσμάδια, ασπρούδες, γαλανά, γριπιώτικα και ραζακιά.

Κι εμείς οι πιο μικρότεροι εμείς που δεν τρυγούσαμε (χαρά μας και πνοή μας η ίδια η ζωή μας) με στούμπους όλο ρόζια - μας βγαίνανε τα κόζια - στις κάδες τα στουμπούσαμε.

Ο μούστος απ' τ' αμπέλια εκουβαλόταν με τα ζα έβραζε στην τραπεζονιά, τον ρίχναν στα βαρέλια.

Κι οι μάνες μούστο πιάνανε τα πετμέζια φτιάνανε κουρκούτες σουτζουκάκια πιατέλες πιατελάκια.

Κι όσο ν' ανοίξουν τα κρασιά το κρασοπανηγύρι - ν' ανοίξουνε οι πύροι - πιάναν απ' την τραπεζονιά κόκκινο τσιπουρίτη (κόκκινο κουτελίτη) για νιές για παληκάρια, για γέρους για γριές, μέχρι τα γιοματάρια πέρα ως τις γιορτές.

Α. Καστελλιώτης

δεύτηκε την 4η Σεπτεμβρίου στο Νεκροταφείο Βύρωνος με τη συμμετοχή συγγενών και φίλων, π. Μαρία Κων. Χαλατσά, κύρια Χρήστου Πετσίνη.

Αγαπητή Μαρία,

Κακές συνθήκες επικοινωνίας, με στέρπσαν από την παρουσία μου κατά την εκφορά σου, για να μπορέσω να σ' αποκαιρείσω, όπως θα έπρεπε. Μεγαλώσαμε μαζί. Θυμίσου: Εκεί στα «Κεφαλαίκα» στο πάνω χωριό, κάτω από την καλύβα με την ξερολιθιά και την τσίγκινη σκεπή, μέσα στη θερμή αγκαλιά της γιαγιάς μας της Παλιούραινας, πώς μεγαλώναμε. Η απεραντούσυνη της γριάς αυτής και η αγάπη της για όλα τα πλάσματα του Θεού, στεκόταν οδηγός μας. Μίλούσε στα φίδια, που έκαναν την εμφανίση τους γύρω στην καλύβα, σα σε ανθρώπους: «Αϊντίστε στα σπίτια σας και στα παιδιά σας και να μη ματαφανείτε. Φευγάστε, έχω μικρά παιδιά. Αϊντί-

Αυτοί που μας έφυγαν



ζει τα Καστέλλια του περασμένου αιώνα. Ο Αλέξης Σύμος ή Κουρελαίδης γεννήθηκε στα Καστέλλια (Χλωμό) το 1912, ανδρώθηκε την δεκαετία του 30 και υπηρέτησε την θητεία του στο πρότυπο τάγμα Ευζώνων στην Αθήνα. Η έκρηξη του Ιταλοελληνικού πολέμου τον Οκτώβριο του 40 τον βρίσκει προεπιστρατευμένο από τον Αύγουστο στον Πεντάλοφο Κοζάνης. Με την μονάδα του έλαβε μέρος στον εξάμπονο αγώνα της Αλβανίας, απ' όπου επέστρεψε με τα πόδια στα Καστέλλια μετά την ανακωχή.

Επιστρατεύτηκε ξανά στον εμφύλιο και υπηρέτησε στην περιοχή του Παρνασσού. Στην γενιά του επεφύλασε η μοίρα τις οδυνηρές εμπειρίες της ταραγμένης δεκαετίας του '40, αφού οι ισχυροί του πλαντίτη κατέφεραν για μια αικόνη φορά να επιβάλλουν τον αικόνιο αναδασμό του. Ο ίδιος και η οικογένειά του με τις πενικρές δυνατότητες, πρόσφεραν ουσιαστική βοήθεια στην επιβίωση δεκάδων εκποιοπλένων των γειτονικών ορεινών χωριών σ' όλη την διάρκεια του Εμφυλίου

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔ. ΛΙΑΚΟΣ

Η ειδοποιητή εντελώς αναπτερά και μας πάγωσε όλους. Ένας νέος συμπατριώτης μας έφυγε ξαφνικά στις 23 Απριλίου του 1998 στην Αγία Παναγία Καστελλίου.

Στην γενιά του επεφύλασε η μοίρα τις πενικρές δυνατότητες, πρόσφεραν ουσιαστική βοήθεια στην επιβίωση δεκάδων εκποιοπλένων των γειτονικών ορεινών χωριών σ' όλη την διάρκεια του Εμφυλίου

την 3η Σεπτεμβρίου 2007 απεβίωσε στην Αθήνα και κηδεύτηκε στην Αγία Παναγία Καστελλίου.

Την 3η Σεπτεμβρίου



Κοινωνικά

στε στις φαμελίες σας». Και τα φρίδια, λες και την άκουσαν και δεν ξαναφάντηκαν.

Θυμίσου: Τα βελούδινα εκείνα παιδικά μας χρόνια, που τα πρωίνα με τα μικρά πίplινα κανάτια μας, μας έπαιρνε πιασμένους απ' το χέρι τον έναν από δω την άλλην από κει και ποδαρόδρομο μας πάγιανε ως τη «Βρυσούλα», για να νιφτούμε και να πάρουμε νερό κι όταν μας άφηνε στην καλύβα μόνα μας, φεύγοντας για δουλειές και γύριζε, εσύ σα μεγαλύτερη την καλοδεχόσουν με το παράπονο:

«Καλώς την και μαλώς την».

Όταν πά μεγαλώσαμε, θυμίσου: που πανέμορφη σε συνδέεια σ' εκείνα τα ατέλειωτα πάρτυ μας, που σε θαύμαζαν δύοι και ίσους πάντα το επίκεντρο. Και ήρθε ο καιρός που παντρεύτηκες και έκαμες μια αξιόλογη οικογένεια, με δύο εκλεκτά παιδιά και ευδόκησε να τα ιδείς άριστα αποκαταστημένα και να καμαρώσεις εγγόνια. Και ο καιρός περνούσε, ώσπου ήρεμα και αθόρυβα έφυγες. Για μας είσαι πάντα μαζί μας. Όρα καλή, Μαρία.

ΔΗΜ. ΧΡ. ΧΑΛΑΤΣΑΣ



ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΧΗΡΑ ΗΛΙΑ ΣΚΩΛΙΚΗ

Την 18 Ιουλίου 2007 απεβίωσε στην Αθήνα και επάφη στο χωρίο μας η Χρυσούλα χήρα Ηλία Σκωλίκη. Αθόρυβη και πιστή σύζυγος και θαυμάσια μπτέρα, είχε την ατυχία πρόωρα να κάσσει το σύνυγό της τον αείμνηστο εκλεκτό συμπολίτη μας τον Ηλία Δημ. Σκωλίκη. Παρά ταύτια και με όλο το βαρύ πλήγμα της, στάθηκε σθεναρά και ακλόνητη και περιφρούρησε την οικογένειά της. Μειδήχια και προσπήτη έκαψε της εκτιμήσεως όλων, όσοι την γνώρισαν.

Τα «Κ.Ν.» απευθύνουν τα πιο ειδικινή συλλυπητήριά τους στους οικείους της.



Η Νεράιδα των Σερρών

Ξύπνησε από το θρόισμα των φύλλων του δέντρου από το οποίο στηρίζονταν το κρεβάτι της. Μια αιώρα στην οποία κάνονταν το μικρό κι αδύνατο κορμί της. Ήταν οκτώ χρονών. Ήταν ευτυχισμένη; Πολύ... Όλος της ο κόσμος ήταν αυτήν την αυλή. Περιστοιχισμένη από ανθρώπους που αγαπούσες και την αγαπούσαν. Και στην κορυφή όλων, η γιαγιά της. Η πιο μεγάλη αγκαλιά. Το πιο απάνευτο λιμάνι. Η δευτέρη μπτέρα. Η γιαγιά της. Την άκουσε να την φωνάζει. Το φαγητό ήταν έτοιμο. Αχ, το φαγητό της γιαγιάς της, δεν υπήρχε δεύτερο στον κόσμο. Έτρεξε κι ανέβηκε με τα δεπτά ποδαράκια της την πέτρινη σκάλα. Μπήκε στο σπίτι. Τι μύρωδιά ήταν αυτή! Φρέσκο βούτυρο και φέτα έδεναν ονειρικά με σπιτικές χυλοπίτες. Έτρεξε λαίμαργα στο πιάτο της κι από την λαχτάρα το έριξε όλο πάνω της. «Βρε, νεροχύτης έγινες πάλι!» της εί-

πε με ένα αυστηρό καμόγελο η γιαγιά. «Τρέξε στο μπάνιο να πλυθείς! κατρουλού μπουζάνα!» Περίεργο λεξιλόγιο, ασυνήθιστο. Σεραφα η γιαγιά. Μετά από τόσα χρόνια κάτω από τον βουλγαρικό συγκρότημα, η γλώσσα είχε δεχτεί αλλοιώσεις. Την μικρή την διασκέδαζε αυτό. Της άρεσε να την φωνάζει με περίεργα ονόματα. Της άρεσε που και σ' αυτό η γιαγιά διέφερε από όλους τους άλλους.

Μετά το φαγητό όλοι έπεφταν για ύπνο. Όλοι εκτός από την γιαγιά και την μικρή. Γι' αυτές ήταν η καλύτερη ώρα. Η δικιά τους ώρα. Θα την έπαιρνε αγκαλιά στον καναπέ και θα της διάβαζε παραμύθια. Το αγαπημένο της; Η κοκκινοσκουφίτσα. Κάθε φορά στεναχωρίσταν που ο κακός λύκος έφαγε την γιαγιά και μετά ενθουσιάζονταν που ο κυνηγός κατάφερε να την βγάλει ζωντανή από την κοιλιά του. «Γιαγιά, αν πάθεις κάτι εσύ, εγώ θα πεθάνω!», της έλεγε κάθε φορά.

Και πάντα η γιαγιά την καθησύχαζε μέσα στην αγκαλιά της. Και τότε η μικρή ξέκναγε κάθε άσκημη σκέψη. «Μμμ, γιαγιούλα μυρίζεις γιαγιούλιμασ!» της έλεγε και ξάπλωνε το κεφαλάκι της στα γόνατά της. Τότε η γιαγιά την σκέπαζε με το σάλι της και την κάιδευε μέχρι να την πάρει ο ύπνος.

Μόλις ξύπναγε θα έπαιζε με τα τουσυμπλέκια, έτσι έλεγε η γιαγιά της τα κουζινικά, και μετά θα έβλεπαν πάρεα κάποια παλιά ελληνική ταινία. Αυτές που της άρεσαν περισσότερο ήταν με την Βουγιουκλάκη. Γιατί κάθε φορά η γιαγιά της έλεγε για τότε που την γνώρισε, που είκε έρθει σπίτι της και είκε ενθουσιαστεί από την μαγειρική της. Τότε η μικρή επιβεβαίωνταν. Δεν ήταν μόνο γι' αυτή σημαντική η γιαγιά της, όποιος την γνώριζε μαγεύονταν. Στον δικό της κόσμο ήταν

διάσημη και πολυαγαπημένη σταρ δεν ήταν η Αλίκη αλλά η Ζέπα.

«Στην εγγονούλα μου Ελισάβετ, για να θυμάται πάντα την γιαγιά της που της διάβαζε πολλά, πολλά παραμύθια.»

Αυτό είναι. Το βράκα. Θυμάμαι ακόμα την μέρα που μου το έδωσες. Εσύ μου κάρισες το παραμύθι την στιγμή που το χρειαζόμουν περισσότερο. Εσύ με κράτησες παιδί σταν όλοι βιάζονταν να μεγαλώσω. Εσύ μου έμαθες πώς να χρησιμοποιώ την φαντασία μου σταν όλα γύρω μου σκοτείνιαζαν. Με δρίσες. Λίγοι άνθρωποι έχουν την δύναμη απ' όπου περνάνε να αφήνουν το στίγμα τους. Να μαγεύουν. Όταν ήρθες νιόπαντρη από τον τόπο σου όλοι μίλαγαν για την Νεράιδα των Σερρών. Τους δικαίωσες μέχρι την τελευταία σου στίγμη.

Αν ζούσαμε στα παραμύθια σου θα ήσουν σίγουρα η καλή νεράιδα. Αν υπάρχει Θεός τώρα είσαι σίγουρα Αγγελος. Ελπίζω να με βλέπεις. Και να είσαι περίφανη για μένα όπως ήσουν πάντα.

Γιατί προσπαθώ να ζω, όπως μου έλεγες πάντα, με αξιοπρέπεια. Γιατί ότι είμαι σήμερα το χρωστάω σ' εσένα. Δεν πρόλαβα να στο πώ ποτέ. Άλλα σου έλεγα συνεχεία πόσο σ' αγαπώ, πόσο σημαντική ήσουν για μένα, που πιστεύω ότι μέσα σου το ήξερες.

Μου λείπεις. Μου λείπεις πολύ. Μου λείπουν οι κουβεντες μας, η αγκαλιά σου, τα φαγητά σου, η μυρωδιά σου... Άλλα δεν πιστεύω ότι κάθηκες. Είμαι σίγουρη ότι με βλέπεις. Ότι είσαι δίπλα μου σε κάθε μου βίου μα. Γιατί οι άνθρωποι σαν κι εσένα όταν φεύγουν από αυτή την ζωή σίγουρα γίνονται αστέρια. Γιατί τόσο λάμψη που κουβαλάνε δεν μπορεί να καθεί στο σκοτάδι. Γιατί όταν γεννιέσαι νεράιδα δεν πεθαίνεις ποτέ, απλά γίνεσαι χρυσόσκονη.

Ελισάβετ Δ. Βέλλιου
Πτυχιούχος Αγγλικής
Φιλολογίας Α.Π.Θ.

ΧΡΗΜΑΤΑ ΜΑΣ ΑΠΕΣΤΕΙΛΑΝ

	ΕΥΡΩ
Ευάγγελος Δήμου	Αθήνα 30
Μνάς Γάτης	Νίκαια 50
Αναστασία Λαζαρίμου	Αθήνα 25
Ανάργυρος Λαζαρίμος	Αθήνα 25
Τάκης Τσακρής	Κόρινθος 20
Ιωσήφ Μιχαηλίδης	Καστέλλα 20
Παναγιώτης Αλ. Σίμος	Χανιά 50
Αικατερίνη Μακρή - Μπρόφα	Αθήνα 20
Στάντια Πολίτη	Αθηνα 50
Λεμονιά Κόλπη Βλαχάκη	25
Αικατερίνη Βλαχάκη Δεσποτοπούλου	25
Ασημάκης Ρόπας	Οίτη 20
Μαρία Καρακλιούμη	Αθήνα 40
Οικογένεια Ιωάννη Λευκαδίτη	Αθήνα 50
Αθηναϊδρα Γκόλφο - Κόλπη	Γραβιά 50
Ευστάθιος Αλεξ. Τσακρής	Καναδάς Δολ. 30

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ 2007

Φωκίδα	Δήμος Γραβιάς	Καστελλή
Ν.Δ.	16.485	1.012
ΠΑΣΟΚ	11.901	718
ΚΚΕ	2.412	169
ΣΥΡΙΖΑ	1.300	87
ΛΑΟΣ	1.287	113
		23

ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΜΑΤΙΕΣ

Μποτιλιάριομα

Ο λόγος στους αναγνώστες. Ο Θαν. Σταματέλος, Καστέλλη Παρνασσίδης, γράφει:

«Επιβεβλημένη ήταν η παρότρυνση του Ιησού Χριστού, πριν από 2.000 χρόνια, που διεκρίνετε το «Άυξανεσθε και πληθύνεσθε την Γην και κατακυριεύσατε αυτής», αφού ο πληθυσμός της ήταν τότε μόλις 100 εκατομμύρια άνθρωποι. Και εάν στον κάθε αιώνα που περνούσε αυγάτιζε το ανθρώπινο είδος με φυσιολογικούς ρυθμούς, τους τελευταίους αιώνες ανεξέλεγκτα πλέον φθάσαμε στην πληθυσμιακή έκρηξη, που μεταφράζ

ΕΝΑ ΣΠΙΡΤΟ

Μπροστά η γιαγιά, πίσω εγώ, φορτωμένος ο «Μότσιος» δυο σακιά υφαντά πνιγούρι – πηγάναμε να το πνίξουμε στο γάλα πάνω στις στάνες στον Αϊ - Λιά, για τον τραχανά της χρονιάς. Πολυφαμελτες, άσχημοι καιροί, να φανταστείς αρρεβωνιαζόταν η μοσχοθυματέρα τους δίπλα μας και το μόνο σπίτι που' χες μοσχοσάπουνο ήταν το δικό μας. «Δε θα το λυώσω θεια», είπε στη μάνα μου, «ίσα που να μοσχοβολήσω του αρρεβωνιαστικού». Χώρια, καθώς έμαθα ύστερα, που γύρισε την ανάποδη του τηγανιού κι έβαψε τα φρύδια της. Άλλα κι η γιαγιά της μπροστά μου μια-δυσ φορές είχε ζητήσει απ' τη μάνα μου μιας κουταλιάς καφέ, γιατί «τρεμούλιαξε η καρδιά της». Οι άνθρωποι είναι δύσκολοι, μα πιο δύσκολοι είν' οι καιροί...

Ανηφορίζαμε το βουνό τέσσερις ώρες και παραπάνω να φτάσουμε στα ψηλά. Στην αρχή ήταν ίσιαμα, αλλά αποκεί και πέρα άρχιζαν τα μονοπάτια και τα κατσικοδρόμια, ζικ-ζάκ, γιατί παραπέρα το βουνό κατέβαινε σάρα ίσαμε κάτω όλο πέτρα, μαχαίρι. Από δρόμους δα ήμουν μαθημένοις, κάθε μήνα πηγαίναμε φαγώσιμα στα μεγαλύτερα ξαδέρφια μου που σπούδαζαν με την γκαζέρα πάνω σε κάτι ξεπαίδιασμένες σοφίτες – δεκάδη χιλιόμετρα κάμπος ως την πόλη – μα δω στο βουνό μ' άρεσε να βλέπω τα ξεσοϊσμένα απ' τα κέδρα, τα πλατάνια, τα πουρνάρια και τα έλατα δέντρα, τις γλαμιές ή άμα καμιά φορά πετύχαινα κάποια κρανιά χωμένη ανάμεσα στ' άλλα, κάποια μουριά στο γκρεμό, ε ρε μάνα μου, πεταγόμουνα ως απάνω απ' τη χαρά – τέτοια χαρά πούχω να την νιώσω χρόνια.

Μας υποδέχτηκαν τα μαντρόσκυλα αλυχτώντας. Πρώτα ο γείτονας μας ο γιδάρης, όπως έλεγα, είχε μια άλλη σκύλα και διηγόταν, πώς ένα βράδυ έπεσε λύκος στη στάνη και ρίχτηκε πάνω του. Άρχισαν να τρώγουνται και να κυλιούνται κάτω στη σάρα στις πέτρες, τ' άκουγε ένα χιλιόμετρο μακριά, ύστερα σώπασαν. Το πρώτο που κατέβηκε να δει, βρήκε το σκυλί καταματωμένο πάνω απ' τον λύκο. Τον είχε πνίξει και φύλαγε μην ζωντανέψει. Ό,τι ξεψύχαγε και κείνο.

Να μην τα πολυλογώ, είχαν αρμέξει το γάλα, είχαν βάλει το μεγάλο καζάνι δίπλα από δυο πέτρες κι ανάμεσα τα προσανάμματα και τα ξύλα.

Ήταν εκεί δυο-τρεις τσοπαναράιοι του κοπαδίου.

– Φέρτε τα σπίτρα.

Για μια στιγμή όλοι στάθηκαν. Οι μπιστικοί δεν κάπνιζαν, εμείς πού να μας κόψει το μωαλό να φέρουμε σπίτρα απ' το σπίτι.

– Ψαχτείτε! είπε ο γέρος. Αρχίσαμε να ψαχνόμαστε, τσέπιες, σακκάκια, τις κρεμασμένες κάπες.

– Κανένα γυαλί φακός! είπε πάρα πολύ.

Σκορπίσαμε ένα γύρω, πού να βρεθεί γυαλί φακός στη στάνη. Κάποιος άρχισε να τρίβει δυο ξύλα...

– Δε γίνεται τίποτα! έκανε απελπισμένος στο τέλος. Είχα πριοβόλια και τα πέταξα. Και για να πάει κανένας στο χωριό κάτω θέλει τέσσερις ώρες ποδαρόδρομο στην κατηφόρα και πέντε τον ανήφορο, μας κάνουν εννιά.

– Μην το κουβεντιάζεις, πάει η μέρα! είπε ο άλλος.

– Και τώρα τί να κάνω η άμοιρη; απελπίστηκε η γιαγιά κι άσπρισε το πρόσωπό της.

Τώρα φεύγω απ' τόνια και πάω στ' άλλο. Ογδονταπέντε χρονών η Ροδούλα κι είχε κόκκινα μάγουλα – όχι, αυτό δεν τόχω ξαναδεί στη ζωή μου – όνομα και πράμα η γρηγά. Πάνω στην πίκρα και στην απελπίσια μας, ξάφνου πετάγεται ο μεγάλος γιος.

– Πατέρα, λέει, προχτές π' ανάψαμε φωτιά στην πουρνάρια μήπως είναι κει το κουτί τα σπίτρα;

Ριχτήκαμε κατά κει τρέχοντας μπροστά εγώ με το γιο.

– Να' το! Να, εδώ, το βρήκαμε! πηδήξαμε ως τον ουρανό απ' τις φωνές.

Φέραμε το κουτί τα σπίτρα. Τ' άνοιξε, είχε ένα σπίτρο.

– Ορέ! είπε και κουνήθηκαν τα μουστάκια του. Τί είν' τούτο δω σήμερα: Δοκιμασία.

Αύγουστος μήνας στο ξεψύχισμα, είχαν αρχίσει τα μελέταιμα στη θάλασσα και τα αεράκια στα ψηλώματα.

– Φέρτε τις κλάρες απ' τα έλατα εδωδανάς και τις κάπες κι ελάτε όλοι γύρω-γύρω μη μας σβήσει.

Τρέξαμε όλοι, πήραμε τις ξερές κλάρες και τις στεριώσαμε τριγύρω, κρεμάσαμε τις κάπες κι αφήσαμε ένα άνοιγμα σαν πόρτα να μπει κάπως μέσα.

– Λάτε δω μπροστά και κρατάτε τις ανάσες σας! πρόσταξε. Κουβαριαστήκαμε όλοι εκεί και περιμέναμε.

– Μην ανασαίνεις... πήγε να πει κάποιος.

– Σουτ! φώναξε από μέσα ο γέρος.

γος και οι δραστηριότητές του. Το επανέφερε η Πρόεδρος των γυναικών και ο Δήμαρχος ζήτησε πλήρη φάκελο του αιτήματος που ήδη ο Σύλλογος έχει ετοιμάσει.

Κάπως έτσι διεκόχθη η πρώτη συνάντηση με τον Δήμαρχο που μας υπεσχέθη, ότι θα ακολουθήσει σύντομα και άλλη. Εμείς θα είμαστε πάντα πρόθυμοι σε κάθε πρόσκληση και αν μπορούμε να βοηθήσουμε, όπου μπορούμε.

γος και οι δραστηριότητές του. Το επανέφερε η Πρόεδρος των γυναικών και ο Δήμαρχος ζήτησε πλήρη φάκελο του αιτήματος που ήδη ο Σύλλογος έχει ετοιμάσει.

Κάπως έτσι διεκόχθη η πρώτη συνάντηση με τον Δήμαρχο που μας υπεσχέθη, ότι θα ακολουθήσει σύντομα και άλλη. Εμείς θα είμαστε πάντα πρόθυμοι σε κάθε πρόσκληση και αν μπορούμε να βοηθήσουμε, όπου μπορούμε.

γος και οι δραστηριότητές του. Το επανέφερε η Πρόεδρος των γυναικών και ο Δήμαρχος ζήτησε πλήρη φάκελο του αιτήματος που ήδη ο Σύλλογος έχει ετοιμάσει.

Κάπως έτσι διεκόχθη η πρώτη συνάντηση με τον Δήμαρχο που μας υπεσχέθη, ότι θα ακολουθήσει σύντομα και άλλη. Εμείς θα είμαστε πάντα πρόθυμοι σε κάθε πρόσκληση και αν μπορούμε να βοηθήσουμε, όπου μπορούμε.

γος και οι δραστηριότητές του. Το επανέφερε η Πρόεδρος των γυναικών και ο Δήμαρχος ζήτησε πλήρη φάκελο του αιτήματος που ήδη ο Σύλλογος έχει ετοιμάσει.

Κάπως έτσι διεκόχθη η πρώτη συνάντηση με τον Δήμαρχο που μας υπεσχέθη, ότι θα ακολουθήσει σύντομα και άλλη. Εμείς θα είμαστε πάντα πρόθυμοι σε κάθε πρόσκληση και αν μπορούμε να βοηθήσουμε, όπου μπορούμε.

γος και οι δραστηριότητές του. Το επανέφερε η Πρόεδρος των γυναικών και ο Δήμαρχος ζήτησε πλήρη φάκελο του αιτήματος που ήδη ο Σύλλογος έχει ετοιμάσει.

Κάπως έτσι διεκόχθη η πρώτη συνάντηση με τον Δήμαρχο που μας υπεσχέθη, ότι θα ακολουθήσει σύντομα και άλλη. Εμείς θα είμαστε πάντα πρόθυμοι σε κάθε πρόσκληση και αν μπορούμε να βοηθήσουμε, όπου μπορούμε.

γος και οι δραστηριότητές του. Το επανέφερε η Πρόεδρος των γυναικών και ο Δήμαρχος ζήτησε πλήρη φάκελο του αιτήματος που ήδη ο Σύλλογος έχει ετοιμάσει.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΝ

Εκλογή Δ.Σ. Συλλόγου Γυναικών Καστελλίων

Σας γνωρίζουμε ότι στις αρχαιρεσίες που έγιναν στις 1η Ιουλίου 2007-07-05 για ανάδειξη νέου Δ.Σ. εκλέχθηκαν:

A.: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

1) Λευκαδίτου Ελένη Πρόεδρος

2) Μανδάλου Κων/να Αντιπρόεδρος

3) Χουλιάρα Χρυσούλα Γραμματέας

4) Πέτρου Ευθυμία Ταμίας

5) Ζαγγανά Αργυρώ Τομέας Πολ. Σχεδιασμού

6) Σταματέλου Βιολέττα Τομέας Οργανωτικού

7) Τσελέντη Δροσούλα Τομέας Τύπου και Δημ. Σχέσεων

8) Μακρή Στυλιανή Τομέας Κοινων. Θεμάτων

9) Κυριαζή Αγγελική Τομέας Θεμάτων Επιστημών

B.: ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1) Λιάπτη Δήμητρα

2) Μακρή Αφροδίτη

3) Χαμηλού Ιωάννα

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου

Η Πρόεδρος

ΕΛΕΝΗ ΛΕΥΚΑΔΙΤΗ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Ο Σύλλογος Γυναικών Καστελλίων Φωκίδας ευχαριστεί θερμά τον Κύριο Ευθύμιο Ι. Αλεξανδρή Πρόεδρο OPAP INTERNATIONAL για την οικονομική ενίσχυση των 2.000 ΕΥΡΩ προς τον Σύλλογο μας από τ

