





ΚΑΣΤΕΛΛΙΑ ΚΑΙ ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΤΕΣ ΤΟ ΑΕΡΟΣΤΑΤΟ

(Ένα πρότυπο χωριό)

Του κ. Γεωργ. Χασιακού

Δέκα Χριστουγεννιάτικες ημέρες πέρασα στα Καστέλλια και γύρισα στην πολυθρόνου πρωτεύουσα μ' ένα σωρό ευχάριστες εντυπώσεις από την όμορφη ζωή του χωριού. Έζησα όλες τις γιορτές ανάμεσα στους Καστελλιώτες, που εκδηλώνουν πλούσια τα άγνα αισθήματά τους σε κάθε ξένο, που θέ βρεθεί κοντά του. Σε καλωσορίζουν πάντα με άνιδιοστέλεια, που φανερώνει ευγένεια ψυχής και ανωτερότητα. Πώς να μη συγκινηθείς από τα καλά αισθήματά τους, που, όταν πηγαίνεις να εκκλησιασθείς, γέρνοντας σεβάσιμα, πατερνάδες μας θα λέγαμε, σου προσφέρουν το στασίδι τους!

Τις προσπάθειές του και τη βοήθεια των συγχωριανών του, ανεκάνισε το καιμπανιό της εκκλησίας και τοποθέτησε το καινούργιο ρολόι του χωριού. Για το μικρό τοπικό Μουσείο του χωριού, που παρέλαβε από τον προκατόχό του γέροντα Ιερέα Παπα-Παναγιώτη, καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να συγκεντρωθεί εκεί ό,τι παλιό υπάρχει στα σεντούκια ή και στα «κατώγια» των σπιτιών και καταστρέφεται. Με προθυμία ξαναγεί τους ξένους και τους δείχνει ό,τι υπάρχει εκεί μέσα: παλιές ιστολιές και όργανα - κειμήλια από το '11 - άρκετά έργα τέχνης λαϊκής τέχνης (λανάρια, ρόκες, αργαλειούς κ. ά.), παλιές εικόνες που δρέθηκαν σε εξοικλισία, νομίματα αρχαίων χρυσών, έγγραφα από την εποχή της Τουρκοκρατίας, και άλλα πολλά ακόμα. Το σχολείο λειτουργεί σαν πραγματική κυψέλη, με τον άκουραστο Διευθυντή κ. Κ. Καρμίρη, που συνεχίζει την παράδοση των προκατόχων του και θεωρείται σαν ένα από τα καλύτερα σχολεία της περιοχής.

Μια εκδήλωση, πέρα για πέρα Καστελλιώτικη, είναι το αερόστατο. Το θηρίωμα από τότε που θημάμαι και τον εαυτό μου. Δυστυχώς δεν γνωρίζω ποιός πρωτοεφάρμοσε κ' απόλυσε αερόστατο στο χωριό μας. Ίσως οι παλιότεροι να θυμούνται. Το περίεργο είναι ότι παρ' όλες τις προσπάθειες, που έκαναν τα γέρω χωριά, να μας αντίγραψουν δεν κατάφεραν τίποτα. Ίσως γιατί δεν άρκει να ξέρει κανείς να κατασκευάζει αερόστατο, πρέπει να ξέρει και πώς το «απολύει». Έτσι εξηγείται και το γεγονός ότι, αν και μ'ας πιάσαν αερόστατα οι Κανιανίτες, δεν κατάφεραν να τα... σηκώσουν.

Αν πάλι χρησιμοποιηθεί πολύ μικρό στεφάνι είναι βέβαιο πως το αερόστατο θα πάρη φωτιά. Χρειάζεται λοιπόν μια μέση λύση. Αφού κατασκευασθή το αερόστατο το πηγαίνουν στο χώρο έκτοξεύσεως, συνήθως καμιά μάντρα. Κάποιος ανεβαίνει επάνω στη μάντρα και κρατάει το αερόστατο απ' τ' απτία, ώστε το στεφάνι να απέχει περίπου μισό μέτρο από το έδαφος. Άλλοι κουβαλάνε άχρωμα, τα βάζουν κάτω από το αερόστατο και ανάβουν φωτιά. Έτσι πυκνός καπνός αρχίζει να γεμίζει το αερόστατο. Έννοείται ότι αυτός που βρισκεται πάνω στη μάντρα κ' άλλοι που κρατούν το στεφάνι θα κλάψουν άρκετά από τον πυκνό καπνό που τους τσούζει τα μάτια. Κατόπιν προσαρμόζουν στο σταυρό το σύρμα με το σφουγγάρι. Το ακάθαρτο πετρέλαιο βγάζει πολύ καπνό, ζεσταίνει τον άερα μέσα στο αερόστατο κι όταν οι «ειδικοί» κρίνουν ότι έφθασε ή στιγμή της έκτοξεύσεως το σφουγγάρι ψηλά κρατώντας από το στεφάνι και δίνοντάς του μια μικρή ώθηση το αφήνουν κ' αυτό αρχίζει να σηκώνεται άργα στην αρχή κ' άργότερα πιο γρήγορα ένώ τα παιδιά φωνάζουν τόσο δυνατά, ώστε δόλι στο χωριό καταλαβαίνουν ότι «απολύσανε αερόστατο». Κι' είναι ίσως η μόνη περίπτωση που θα δητε ανθρώπους ν' αφήσουν πρέφα και τάβλι στη μέση για να σηκοθούν να χαζέψουν με το αερόστατο.

Αβλεψία Έξ άβλεψίας εις τό προηγούμενον φύλλον παρελήφθη ό συγγραφέυς του ύπό τόν τίτλον: «Η Έλλάς υπό αρχαίαν γεωγραφικήν έποψιν», ιστορικού κειμένου περι Δωρίδος. Δέον να αναγνωσθή ως έξης: Η Έλλάς υπό αρχαίαν γεωγραφικήν έποψιν Hermann Borbi K. Λειψία 1842 σελ. 68.

ΓΕΩΡ. ΧΑΣΙΑΚΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣ ΜΙΜΗΣΙΝ

Με σόφρα σχηματίζουν δυο κόμπες μεταξύ τους διαμέτρους αυτού του κύκλου που αποτελεί τον «σταυρό». Στο σπαστό κρημάκι με προσοχή (πρέπει να πιάνει καλά) ένα σύρμα που ήμια άκρη που σχηματίζει γάντζο και στην άλλη άκρη του «σταυρωγάρου».

τόξευση την είχε αναλάβει ο Άριστείδης του Ρετσοηλιά (είναι εμάννα) σε κάτι τέτοια) μαζί με άλλους ειδικούς, τον Ζηνονίκο, Κλαμουρονίκο κλπ. Εμείς οι μικρότεροι πιάσαμε καρτέρια, λαμβάνοντας υπ' όψιν ότι φύσαγε προς το Μπράλλο. Θυμάμαι ότι εγώ με τρεις άλλους πήγαμε στην Τούρλα και περιμέναμε. Έπί τέλους απολύσανε το αερόστατο (από την αποθήκη του Συνεταιρισμού) πέρασε σχεδόν από πάνω μας και τραβούσε προς το Μπράλλο. Το κυνηγήσαμε μέσα στα ρόγγια, παίρνοντας όλα εκείνα τα ρέματα και ποδοπατώντας τα Κανιανίτικα «ψωμοχώραφα» μέχρι το ύψος του Κανιανίτικου νεκροταφείου. Αφού είδαμε ότι δεν το φθάναμε, καθήσαμε και το χαζέψαμε μέχρι που έπεσε προς το Σκαινό.

